

## Verksamhet 2021

Corona pandemin har tyvärr dominerat verksamhetsårets start.

Årets första möte hölls därför som distansmöte måndagen den 29 mars. Mötet var en mellanform mellan diskussions- och föredragsmöte. Varje deltagare hade blivit ombedd att framföra sina åsikter om de 2-3 personer i Finland som haft mest betydelse för vårt land under 1900-talet.

Mest uppmärksammas blev Mannerheim med 8 röster, näst mest Ryti med 7 röster och tredje mest Paasikivi med 4 röster. Därefter med 3 röster kom Ståhlberg, Kekkonen och Paavo Nurmi. 2 röster fick Väinö Tanner, Jean Sibelius, Lasse Virén, Tove Jansson, Jorma Ollila och Arvo Ylppö. Dessutom fick följande stora folkgrupper 2 röster: Överheten, närmare bestämt de opolitiska statsmännen och finska folket i sin helhet. 1 röst gavs åt 22 personer och 3 olika persongrupper. Den mest originella personen som fick en röst var Birjer Jarl som levde på 1200-talet och integrerade de finska områdena med Sverige. Annars skulle vi troligen ha blivit en del av Ryssland.

Följande distansmöte hölls måndagen den 26 april. Det var ett föredragningsmöte med Heffe Ericsson som föredragshållare om ämnet "Entimmesbanan ur ett historiskt perspektiv: Helsingfors-Tavastehus, Hangö-Hyvinge, Åbo-Karis-Helsingfors". Det var ett utmärkt föredrag som belyste hur våra järnvägar har utvecklats sedan starten 1862 och uppskattades stort.

Det planerade mötet 2.6. på Handelsgillet med Calle Geusts föredrag om Mannerheimlinjen måste tyvärr inhiberas.

Den 23 augusti kunde klubben äntligen igen samlas i Handelsgillet's festsal. Kvällens föredrag hölls av Fredrik Johansson som talade om "Franska revolutionen och dess följder". Det var ett mycket intressant och välgenomfört föredrag.

Följande möte hölls den 20 september som diskussionsmöte om "Hur Finland klarade sig med självständigheten i behåll från fortsättningskriget samt tiden efter vapenstilleståndet september 1944" med Kaj Nordström som inledare. Diskussionen var livlig och stämningen fin. Speciellt betonades att våra främsta politiker, Ryti, Mannerheim, Tanner, Paasikivi och Kekkonen var dynamiska, beslutsamma och nästan förvånansvärt duktiga i sitt beslutsfattande under osäkra tider.

Den 4 oktober besökte Historieklubben Flygmuséet invid Helsingfors-Vanda flygfält. Calle Geust hade ordnat besöket och var själv en otroligt insatt och kunnig guide på muséet för besökarna. Före rundvandringen presenterade Flygmuséets chef Pia Illikainen muséet av idag och i morgon, dvs nya Flygmuséeprojektet. Efter den

intressanta rundvandringen bland de historiska flygplanen bjöds på piråg och kaffe. Ett mycket lyckat besök.

Årsfesten med damer hölls den 29 oktober i Handelsgilletts festsal med 82 deltagare. Festen startade med socialt samvaro och ett glas skumvin varefter gästerna satte sig till bords. Ambassadör René Nyberg höll ett ytterst intressant och beskrivande föredrag "Om Ryssland" med betoning på tiden efter Sovjetunionens fall. Därefter serverades middagen med tre rätter och med snappsångerna steg stämningen ytterligare. Under kaffet hölls en frågesportstävling med frågor från historien. Alla festdeltagare fick penna och 12 skriftliga frågor och de 6 duktigaste gick till final. Nu blev det muntligt svarande. Bo Finne vann tävlingen och fick segermedaljen. Festens sista programpunkt var utdelandet av medaljer åt förtjänta medlemmar. Sedan fylldes festen av glatt umgänge och gott kamratskap. Festen lyckades ypperligt.

Mötet 22 november var ett föreläsningmöte. Ämnet var "Mannerheimlinjen" och föredragshållare Calle Geust. Han var ytterst insatt i ämnet och gav ett lysande föredrag som beskrev såväl planerandet som verkställandet av linjen. Och naturligtvis hur finnarna i Mannerheimlinjen modigt höll motstånd mot ryssarnas anfall under fortsättningskriget men slutligen måste retirera när fienden med fruktansvärd övermakt lyckades forcera linjen.

Decembermötet med julstämning hölls måndagen den 13.12. Anders Roos höll ett beskrivande och intressant föredrag om "Lapporörelsen" och hur det överhuvudtaget var möjligt att fascismen fick så stora påverkningsmöjligheter i Finland. Plötsligt uppenbarade sig julgubben och samtliga mötesdeltagare fick en verkligt intressant julklapp med en hel del nyttiga saker.

Vid årskiftet hade klubben 115 medlemmar. En aktiv medlemsökning på 3 år.