

Frågor och svar i anslutning till Apoo Roselius mycket intressanta föredrag om 1920 och 1930-talen i Finland:

Fråga: De frikårer som ville "befria" frändefolken i östra Karelen och dra en ny gräns från Vita havet över Onega till Ladoga hade inte finska statens stöd. Vem stod bakom dem och vem finansierade dem.

Svar: Åktfinska kretsar och finansmän (bl.a. ett försäkringsbolag) stod bakom stödet.

Följdfråga: Föredragshållaren drog en linje från frikårer till Lapporörelsen och Mäntsäläupproret. Kan man fortsätta linjen till IKL och AKS(Akateeminen Karjalaseura) och vidare till de över tusen unga män som anslöt sig till den nordiska nazibrigaden Viking i Tyskland under andra världskriget.

Svar: Det har forskats i detta ämne och man kan se förbindelser mellan kretsarna kring AKS och IKL och värvarna till Vikingbrigaden.

Fråga: Varför lyckades inte högerextremismen lika bra i Finland som i många andra länder?

Svar: För det första var ledarna svaga (t.ex. Kosola). Mäntsäläupproret misslyckades och bortrövandet av republikens president K.J. Ståhlberg blev för mycket för den allmänna opinionen, som reagerade med bestörtning. Dessutom hade Lex Kallio stor inverkan eftersom den gav möjligheter för många till en bättre levnadsstandard och på det sättet fick extremrörelserna inte samma understöd

Mannerheims eventuella roll i händelserna såsom Lapporörelsen. Mäntsäläupproret och frikårer till Karelen(Aunus). Svaret var att han troligen bromsade utvecklingen som var på gång.

- ✘ Mannerheims roll som var ganska låg profil.
- ✘ Lapporörelsen som nästan försökte göra statskupp och Svinhufvuds kraftiga tal att lugna ner dem.
- ✘ Frivilliga finländares deltagande i Estlands frihetskrig.

Frihetskårer och Estland väckte dock en livlig diskussion, framför allt hur det slutade.

Då esterna bad om hjälp av Sverige och Finland för att få ut de ryska kommunisterna, visade sig att flera tusen frivilliga var på väg.

Alla rymdes inte med men två grupper bildades, en svensk och en finsk truppenhet.

Den svenska under ledningen Martin Ekström (med var också Olof Palmes far).

Den finska under ledningen av Hans Kalm.

31.01.1918 steg man iland i Utria och efter tre veckor var man i Narva och därmed var de ryska kommunisterna utkastade från Estland.

Hur gick det sen för de finska trupperna ? Inte så bra !

Estland var i dessa tider i ett mycket ostabilt läge med en massa ryska flyktingar o.s.v. vilket gav möjligheter att "idka dåligt liv" i Estland, vilka de finska soldaterna utnyttjade till det sista.

Till slut tröttnade esterna på finnarnas dåliga uppförande och mer eller mindre kastade ut den finska Frihetskåren.

Soldaterna lastades under bevakning ombord på fartyg, för vidare transport till Finland !