

Årsfest den 7.10.2023

## ***Gustaf Mannerheim och borgen i Ukraina***

***Handelsgillet***

***7 oktober 2023***

***Märtha Norrback  
Museichef  
Mannerheim-museet***



Historieklubbens traditionella årsfest med damer gick av stapeln 7.10. i Handelsgillets festsal. I hälsningstalet omnämndes speciellt initiativtagarna Kaj Nordström och Folke Wallenius samt de övriga stiftande medlemmarna Göran Backman, Henrik Diesen, Magnus Nyström, Kristian Stenius och Kenneth Söderholm. Intresset för klubben har ökat i snabb takt närmast tack vare Kaj Nordströms mycket engagerande sätt att leda klubben i början. Tyvärr hade några personer insjuknat men de som var på plats - 48 personer - hade det stora nöjet att lyssna på Märtha Norrbacks (museichef för Mannerheimmuseet) mycket intressanta och belysande föredrag "Mannerheim och nyckeln till borgen i Ukraina".

Vi fick bl.a. ta del av en för de flesta obekant historia, nämligen vänskapen mellan Gustaf Mannerheim och den ukrainske adelsmannen Pavlo Skoropadskij. Deras karriärer var till en början förvånansvärt likartade, då den sex år äldre Mannerheim och Skoropadski bägge tjänade i den kejsarliga ryska armén. Skoropadski blev senare en kort tid regent i det självständiga Ukraina, men flydde till Tyskland efter att ha förlorat stödet för sin regim i december 1918. Han omkom under ett brittiskt bombanfall i Berlin år

1945, medan Mannerheims karriär som bekant blev den motsatta – överbefälhavare för Försvarsmakten, Marskalk och Finlands President.

Sångledaren Fred Granberg valde mycket lämpliga sånger och ledde snapsvisorna på ett sätt som ledde till både hög och gemytlig stämning. Toastmastern Göran Blomstedt hade arrangerat en traditionsenlig och underhållande frågesport - som segrare utgick Henrik Diesen, Hanna Ervast blev tvåa och Bo Finne trea

