

## HISTORIEKLUBBENS VERKSAMHET 2018 – 2019

Klubbens första möte hölls den 9 november 2018, ett diskussionsmöte om "Gustav Vasa" med Kaj Nordström som inledare. I december diskuterades "Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917" med Calle Geust som inledare.

I januari lyssnade vi till ett föredrag av Calle Geust till "Frivilliga ryska krigsfångar som ställde upp i Finlands armé under fortsättningskriget", i februari diskuterades "Finanskraschen i slutet på 1920-talet" med Kaj Nordström som inledare, i mars "Krimkriget 1853 – 56" med Heffe Ericsson som inledare, i april blev det föredrag av Fredrik Johansson om "Stella Polaris" och i maj diskuterades "Mordet på Bobrikov, Rysslands förryskningssträvanden av Finland" med Henrik Aminoff som inledare.

Våren avslutades med en mycket lyckad exkursion 27-29 maj till Viborg och omliggande slagfält under vinter- och fortsättningskriget bl.a. Tienhaara och Tali-lhantala. Calle Geust hade utmärkt planerat resan och fungerade också som utomordentligt sakkunnig reseledare. Resan samlade 31 deltagare av vilka 9 var damer. Feedbacken från resan i deltagarnas upplevelseenkät i skolskalan var 9,8. Alltså en mycket lyckad exkursion.

Septembarmötet var igen ett diskussionsmöte "Sovjetiskt inflytande på Finland efter andra världskriget" med Calle Geust som inledare och hölls på Tony's deli eftersom Donatorn stängts på grund av Handelsgillets fastighetsreparationsprojekt.

En av årets absoluta höjdpunkter var klubbens första årsfest på Tekniskas Salar fredagen den 18 oktober. Hälsningsorden till de 63 gästerna, varav 27 damer, hölls av Toastmastern Göran Blomstedt, festföredraget "Finland, de ofullbordade katastrofernas land" hölls mycket intressant av professor Henrik Meinander och festtalet av klubbens ordförande Kaj Nordström i samband med den goda middagen där han kort betonade klubbens aktivitet men framför allt den goda stämningen inom klubben som skapar fin trivsel. Snapssångerna ekade festligt under kvällen med Henrik Diesen som sångledare. En rolig och lyckad frågesport ordnades under kaffet och engagerade faktiskt alla festdeltagare. Under middagen spelade musikvirtuosen Henrik Wikström bakgrundsmusik och ackompanjerade snapssångerna.

Novembarmötet hölls på Riksarkivet där forskare Pertti Hakala på ett mycket intressant och givande sätt presenterade klubbmedlemmarna Riksarkivets historiska fläktar. Efteråt åt deltagarna middag på restaurang Zinnkeller.

Decembarmötet hölls på restaurant Tony's deli. Mötet var ett diskussionsmöte, som rubrik hade vi "Baltikum, gemensam eller olika historia med Finland". Som inledare ställde Nils-Erik Friis upp.

## Övrigt

Den i juni distribuerade trivselenkäten till alla medlemmar gav ett svar med medeltalet 9,03 i skolskalan på klubbens verksamhet. Ett glädjande svar.

De svenska historiedagarna hölls 4-6.10. i Helsingfors. Från Historieklubben deltog 9 medlemmar i händelserna som bl.a. omfattade ett föredrag av professor Henrik Meinander.

Klubben har fått mycket positiv feed-back och antalet medlemmar i slutet på året 2019 var 82. Då måste man komma ihåg att klubben inte marknadsfört sig själv för att få medlemmar. Klubbens ambition är inte att vara en stor klubb utan att klubbens medlemmar trivs och upplever klubben som mycket givande och lärorik i sina program. Så klubbens ökade medlemsantal bottnar sig i klubbmedlemmars referenser till sina vänner att ansluta sig till klubben.

Deltagarantalet per möte har i medeltal varit 37 medlemmar.